

הבוקר שאחרי

דני לוסקי

יולי
אהובה נצחית

דני לוסקי
בבוקר שאחרי
ספר שירים לאהובה

כל הזכויות שמורות לדני לוסקי.
העתקה או פרסום בכל צורה שהיא,
שלם או חלקי מספר זה אסורים.
אלא אם ניתנה הרשאה בכתב מאת
המחבר.

יצא לאור בישראל - מאי 1999
מו"ל : משוב טבע הנפש בע"מ
טל : 054-4497799

danylousky@gmail.com

הזיות אהבה בשירים

המחשב ואני צמד חברים
בכל שעה פנויה מפליגים
מתוך מסך ולוח מקשים
לחלומות וחידודי מילים
של הזיות אהבה בשירים

תר בדמיוני נובר
את הפנטזיות בוחר
תחושות רוקס תופר
חלומות כותב פותר

שירים ורעיונות
שבוערים בעצמות
על נשים ואהבות
שמזינות חלומות

שעה גנובה לאהבה

טובה שעה גנובה לאהבה
חצובה חרוטה אבני הזיה
שפוטה כלואה שם דוויה

טובים לי אלה הנכסים
מעלבון חיוכים מרוחים
שקרים וסתם דיבורים
מזהב וכסף באלפים

מגע ידך טוען אותי

מבטך המזמין מצית אותי
מגע ידך טוען אותי
חוס שדייך מתיך את גופי
רטט גופך מאיץ את הלמות לבי.
שפתותיך בטעם של עוד ועוד
ובתוכך, אני מלא אותך
יופיך צרוב בזיכרוני
אוהב, אוהב אותך.

בבוקר שאחרי

בבוקר שאחרי
ברק בעיני
סומק על לחיי
עטוף אהבה,
ראשי סחרחר
ריח שיכר
מנעמי גופך,
לחות שפתייך
עוד צמא לך,
ערווה לזהטת
פרח בתולים

שכרון האהבה

אביב האהבה מריע
בצהלה רמה מגיע
כל תחושותיו מביע
לך את ליבו מציע

רועד נרגש גופו מזיע
את האביב והכוח המניע
צמחי בר זקפו תפארתם
פילסו אלי מחלצות דרכם

עלי גפן ותות
סרוגי מחט וחוט
בצעו לשו ולא משו
עד פרוץ היין באחו

עד אבדן חושים
שכרון אהבה.

ארבעים וורדים

אני מגיש לך אהובתי
ארבעים וורדים בצבע ארגמן
בצירוף ארבעים נשיקות מתוקות מדבש
שנובעים מתוך ארבעים חדריו של לב
רוטט
והם עולים ויוצרים עבורך ארבעים פנים
לאהבה,
כמו ארבעים אפשרויות בחירה,
והם צופים אל ארבעים שנות אביבים
שופעים שבאים,
והם חוזים ארבעים שנות נסים ונפלאות
שקרובים,
וכך מתוך עבר של ארבעים שנות לימוד
והתנסות,
את יוצאת אל עתיד של ארבעים שנות
הצלחה,
ועוד ארבעים שנות שמחה,
ועוד ארבעים שנות שפע,
ואור עד בלי די.

הנשמה יודעת

את אישה
בת ללא גיל
עשירה בנכסים
רוחניים חברתיים,
עתירת מעשים ואהבות
שופעת בריאות ושמחת חיים,
לומדת, מעיזה, יוזמת,
פורצת דרך
רואה מעבר לזמן ולמרחב,
העניים רואות,
הלב מרגיש,
והנשמה יודעת

אני אוהב אותך אני אוהב אותי

רציתי לספר לך
שיש לי תחושה מוזרה בגוף
כאילו את בתוכי
וממלאה את גופי בגופך
כמו אני ואת אדם אחד,
אני חש את דפיקות הלב שלך
ואז אני שומע את הדופק שלי פועם אחריו,
זה דופק וזה פועם אחריו

וכך הם יוצרים מנגינה,
תזמורת כלי מיתר
הפורטים את מנגינת אהבתנו
והרגליים שלנו שזורות אחת בשניה
ושתי ידי שלובות בשתי ידיך
והשפתיים שלנו לועסות
האחת את השניה ולא מרפות

וכך הנשימה והנשמה יוצרות
מנגינה חדשה

תזמורת כלי נשיפה המנגנים בהרמוניה
האחד נושף והשניה שואפת
בתרועה גדולה,
בחצוצרות בתופים ובמחולות
וכך כאשר אני אוהב אותך
אני מרגיש שאני אוהב אותי

וכאשר אני אוהב אותי,
את אוהבת אותך
ככל שאני אוהב אותך יותר
אני אוהב אותי יותר
וככל שאני אוהב אותי יותר
כך אני אוהב אותך עוד יותר
וזוה פשוט טוב כל כך,
נעים כל כך שזה מפחיד
לאהוב אותי לאהוב אותך ביחד כמו אחד.
ולמשך השיר הזה פשוט
חסרות לי המילים
שיתארו ויפארו ויאדירו
את אש האהבה שלנו
כי אני נלהב כמו ילד שגילה צעצוע חדש

ופתאום אני אוהב את התחושה הזו
כי היא ממלאה אותי באור, בשמחה
בשפע, ביצירתיות ובמיניות
ואת האהבה הזו אני שולח ממני לאוהבים
שהם בכל מקום ובכל זמן

אור ראשון

יום ראשון עם אור ראשון
השעה חמש ושלושים
לא מצליח להירדם כי האור שבך
חדר עמוק אל תוכי אל נשמתי
כי נולדנו רק אמש לאהבה חדשה
ומי יכול להירדם בלילה ראשון אחרי
לידה
אז קמתי וראיתי אור
מזגתי לי כוס יין ואני אתך באור
אוהב ומחבק ומנשק אותך
כמו היית שלי מאז ומעולם
כל כך טבעי, כל כך פשוט
כי כעת ההזדמנות פגשה את המוכנות
כי כעת זמן מפגש
ואני רואה את אלוהי האהבה יוצאים
במחולות
ונקבעו תשעים שנות חגיגה, שמחה והודיה
כי יצא להם זיווג משמיים

אור גנוז

ברגע שראיתי אותך ידעתי שזו את
ידעתי שאת ואני קשורים ומחוברים מאז
ראיתי ילדים שלי ושלך
ראיתי אהבה שבסיסה בשמיים
וראשה באין סוף
ואני מתפלל ויודע שהלידה הזו
שנולדנו לתוכה אמש
תתקבל ותשפיע שמחה ואהבה על אחרים
כי ביומיים האחרונים היו לי צירי לידה
קשים
שנעלמו כמו לא היו עם אור ראשון
של אהבה שנולדה
אני יודע שאת האור שלי
את האור הגנוז שתמיד היה גלוי
וכעת הוא זוהר ומאיר את כל היקום
באהבה רכה ומלטפת

זר פרחים לאהבה בת ח"י ימים

יעלת החן
יהלום כחול
בוהק כזוהר הרקיע
חובקת ומשפיעה
יוצרת אהבה
מאבנים ומתכות

יעל בראש גבעה
זוהרת מאושרת
מרוחה צהוב אדמה
מוצקה כסלע
חמדת נעורים נלהבת

בוצעת ברגליה סימן התחלה
לכבוש אהבה אמיצה
עד זהר עליון זיו שכינה
מי יוכל לעצור הדהרה

בפנים שופעות אור
עם חיוך רחב שפתיים
ימי שמש ופריחת אביב
צהלה ושמחת קציר

הלב מרגיש
והנשמה צומחת
כי פיה עלומת שם
הבטיחה אהבה מופלאה

וזו רק ההתחלה.

העתיד כולו שלנו

שיניית את חיי בשבועיים
אני מוצא את עצמי
מחייך לאנשים כל היום
בלי סיבה, סתם כך
אני נבוך, מסמיק נרגש
מראה לכולם את עגיל הקסם שלך
אני נרדם עם החיבוק שלך
ומתעורר עם החיוך שלך
אני מדבר על האהבה שלך
גאה באהבה שלנו
אוהב את הביחד שלנו
חושב כמה טוב לנו היום
ויודע כמה נפלא יהיה המחר שלנו
את מתוקה מדבש
נפלאה מרובה
שנינו אוהבים לחיות את ההווה
כי העתיד כולו שלנו
אני אוהב אותך ילדה.

כמו דג למים

נקשרתי אל היופי שבך
כמו צבע כחול על בד לבן
נקשרתי אל הכנות שלך
כמו נהר בדרכו אל הים

נקשרתי אל היצירתיות שבך
כמו בוקר לזריחה
נקשרתי לחברות שלך
כמו דג למים

נקשרתי לרגישות שבך
כמו חום לאש
נקשרתי למגע גופך
כמו אדמה למים

נקשרתי לסערה שבך
כמו ענן לגשם
נקשרתי לאהבה שלך
כמו אור לנר

כמה העולם יפה
כמה שמחה מצויה
כמה אהבה מחכה
כמה שפע קיים
כמה תשומת לב מוצעת
כמה נדיבות מופגנת
כמה חמלה
כמה התרגשות
כמה מוסיקה
כמה ריקוד
כמה אור
כל היש מונח לפניך
הושט ידך וקח
השפע אין סופי
האהבה היא מניע
האור הוא נצחי
אל תפחד מהצלחה
אל תפחד מאהבה
אל תפחד כלל
כי הפחד הוא ההיפוך של האהבה
כי הפחד הוא שמסתיר לך את האור

את האור של חיי

אני מוצא את עצמי נוגע
ומנשק אותך בכל רגע כשאנחנו ביחד
וגם ברגעים שלא
אני מוצא את עצמי חולם אותך
גם כאשר אני לא ישן
אני מוצא את עצמי נרגש כל היום
בלי סיבה מיוחדת
אני מוצא את עצמי צוחק, צוהל,
רוקד גם בלי מוסיקת רקע
אני מוצא את הגוף שלי דרוך
מוכן לאהבה ואני כבר לא בן עשרים
אני הולך לישון עם החיבוק שלך
למרות שאת לא במיטתי
אני קם בבקר ורואה את החיוך שלך
ואפילו תמונה שלך אין לי
ואת יפה כל כך,
את יפה מאהבה
את הפרח והאור של חיי

אהבת אלוהים

הליטופים שלך ממיסים אותי
כי את מלטפת אותי כמו אימא דואגת

את מלטפת אותי כמו אבא תומך
וכמו ילדה משועשעת

את מלטפת אותי כמו מאהבת נרגשת
כמו מחזרת נלהבת
את מלטפת אותי כמו אישה נחשקת

את מלטפת אותי כמו פיה טובה
את מלטפת אותי כמו מלאך משמיים

ואני חש את אהבת אלוהים בידיים שלך
כי הליטופים שלך באים מאהבה

אני אוהב אותך

אני אוהב את החיוך המקסים שלך
אני אוהב את העניים המדברות שלך
אני אוהב את הפנים היפות שלך
אני אוהב איך שאת מחבקת ונוגעת
אני אוהב את הנשיקות הרטובות שלך
אני אוהב את הרוך שבעוצמה שלך
אני אוהב את היושר והישירות שלך
אני אוהב את האמינות והנאמנות שלך
אני אוהב את הפשטות בחכמת החיים
שלך
אני אוהב את הרגישות הנחושה שלך
אני אוהב את הנשמה הענקית שלך
אני אוהב את החום והשפע שאת מקרינה

אני פשוט אוהב אותך

סלחי לי אהובה

סלחי לי אהובה אם פגעתני בך
וגרמתני לך מבוכה
סלחי שלא הייתי מספיק מבין
ורק לעצמי הקשבתני
סלחי על שלא פיניתני מספיק מקום
עבורך ולעמדות שלך
סלחי על הבורות שלי וחוסר
ההבנה שגליתני לקשיים שלך
סלחי על חוסר הרגישות
והגסות שלי
סלחי על שבקשתי שתשתני לכבודי
במקום להשתנות בעצמי
סלחי לי בבקשה
סלחי לי אהובה

געגועים

מלא המעיין נובע
שוצף גועש בוקע

געגועי הגואים
כבישים מציפים
גם שדות גם הרים
ואת לבי ממלאים

לבי מלא עד גדות
אין ספור בקרים בשדות
ואלפי כוכבים בלילות

הימים שלי ושלך

אלה הימים שלנו.

הבקרים בזהר רקיע צפים
נדיבים בוקים כנטפים
בהבטחות מלאים מוצפים

בצהרי היום, החמה
סמוקה כנועה ותמה
לצלצול טלפון ממתינה

ובלילות האהבה
ללא פחד ומורא

פרוצים ערומים מושחתים
זה את זו בצמא שותים
והכל סביבך ובגללך רוחשים

כמו עמד הכל מלכת
ורק את שם ניצבת

מבקר עד בקר דוממת
את ימי אהבתנו רוקמת

ואני מלא אותך.

אהבה ללא רחמים

אהבתנו
מוסתרת
מופנמת

בוגדנית
חסרת סיכוי
ללא רחמים

מסע קצר
בזמן גנוב
בלי הבטחה

אהבה בדיה
נולדה לגווע

המילים שלך

המילים שלך
מתיכות
ממיסות אותי
מחשמלות
טוענות אותי
באהבה ובכוחות
שלא ייתמו לעולם

לכאוב אותך

חיי עוברים טלטלה עזה
כמו סערה גדולה של רוחות מתחוללת
בתוך בועת חיי סופת הטייפון משתוללת
מתקרבת ובאה ללא התראה
פורצת את חדרי לבי
עוקרת את עמודי התומך
כך שורפת את דפנות עורקי
מרתיחה את דמי מתיכה את עורי
ללא רחם ללא אבחנה
ובשוך הסערה בדומיית חיי
במהלך מאומץ של בדיקת המצאי
בחיפוש אחר טעם חיי - אהבתי
נותרות בידי רק דגימות קטנות
של טעמים מופלאים מהחיים
שממאנים להפוך למנה יומית קבועה בחיי
כך שמהן אוכל להפיק שנים אחדות
או אולי חיים מלאים
למה רק טעימות זמניות...
היש רק פרורים של טעם מהחיים

כך להישאר פעור פה ביד מושטת
כך להיות רעב לך דרך קבע
לרצות ולא לאחוז בך
לרצות ולא להיות שלך
כמו לחדול ולא להיות
כמו להיות ורק לכאוב
לכאוב כמה שאני אוהב אותך
במקום לאהוב כמה שאני כואב אותך

כי הכל אצלי יותר

ככל שעובר הזמן יותר ויותר
ואת עדיין אינך איתי
כך יותר ויותר אני מתחזק בליבי
שאיני יכול בלעדייך יותר
הזמן מבשיל את אהבתנו
והיא פורחת וצומחת יותר
מלבלבת וגאה וצוחקת וקורנת
כי הכל אצלי יותר מכל זמן אחר
והכל יותר בשבילך ובגללך
אני חושב אותך
ישן אותך
ואוהב אותך יותר מתמיד
אני יודע שיום יבוא
ואנחנו לא נהיה לבד יותר
אני יודע, כי זה בעצמותי
אני יודע, כי זה בדמעותי

אני פשוט רוצה אותך

הלילה אני מתגעגע אליך ...
רוצה אותך איתי כאן ועכשיו
את חסרה לי כל הזמן
אבל כעת...
ברגעים האלה ממש
כאשר כאן כל עולמי מתהפך משחיר
אני פשוט מוכרח לחוש אותך
אני מוכרח לנשום ממך
כמו הכל עולה לי
ולא יכול להתאפק
אני פשוט רוצה אותך
אז בואי נתאחד
נצמיד את גופותינו
נשלב זרועות זה בתוך זו
נרטיב את הבגדים בזיעה חמה ניגרת
נחדור אחד לתוך השניה
ונתמזג כך חודש אחר חודש
בלי חשבון
בואי....

הירח גדוש תקוות מפזר הבטחות

השמש שוקעת במערב הרצונות שלי
בעוד הירח עולה ממזרח התקוות שלי
הירח שמלווה את האוהבים
הוא שלי ביום ושלך בלילה
הוא זורח ומאיר את הלילה שלך
ועולה בחיוך מבטיח אל יומי שלי
הירח שלי שומר עלי הלילה
והוא שלך במעקב אחר מהלך יומך
הוא רואה ומשגיח עליך ועלי
גדוש תקוות מפזר הבטחות

ואני לא חשבתי מעולם שהירח כל כך
רומנטי
ורק היום אני סוף סוף מבין
מדוע שרו לירח כל כך הרבה שירים
וכתרו לראשו כל כך הרבה כתרים
רק היום סוף סוף אני מסכים
שבעצם הירח הוא שמבלבל את האוהבים

אני השחף

אני השחף פורש כנפי ודואה
טס בין שמיים וארץ ורואה

נפתח לעם הארץ לומד ותוהה
וכך צומח לא קמל לא דוהה

בוהן מחדד ראות לא בוהה
אחר הבלים ורעות רוח לא נוהה

לחברות ואהבה גדולה משתאה
צוחק בקול גדול וסתם משתטה

לחופש לחרות נולד זה לא ישתנה
להיות לחיות כי למוות לא יתפנה

אישה ילדה

כיף לי לשמוע אותך צוחקת צוהלת אוהבת
עצוב לי אף כי מתוך הגעגועים את כואבת
ני רואה את כל הרגעים בהם היינו ביחד
אני חולם את רגעי הערגה והתקווה העולה
אני אוהב אותך נלהבת
אני אוהב אותך נסחפת
אני אוהב את שמחת החיים שלך
את האישה ילדה שבך
את חדוות החיים הפורצת ממך
כמו נערת כפר המגינה על תומתה
כמו עלמת חן השומרת על בתוליה
אני אוהב את הרגליים הארוכות שלך
את מגע ידך הרך החזק המלטף
אני אוהב את שיער הזהב המתולתל שלך
את החיוך השופע המקסים המפנק
את ההופעה הקלסית המהממת
וכל היופי הזה שלך וכעת את שלי
ואני אוהב אותך וגם אוהב לאהוב אותך

רוצה כעת לחבק ולכאוב אותך חזק אל
תוכי
רוצה אותך לידי קרוב קרוב כאן ועכשיו
רוצה אותך בכאב רוצה אותך בבכי
ואת אינך עימי
לא, אל תעצבי ילדה,
שהרי מתוך הגעגועים אני כואב
מתוך האהבה שבי אני כותב

אהבה בוערת

אש אהבתנו בוערת
נסערת יוקדת
שבעה חודשים מלבבת
עדיין מתמרקת מתכוונת
מתלהטת מסמרת
עולה, עולה ומתגברת
משכרת ומסחררת

תחושות

אהבתך מעניקה לי
תחושות עזות
של חן ויופי
שמחה וצחוק משובב
שירה ואושר
ריקוד וכושר
התרגשות בלתי פוסקת
סיבה לחייך כל בקר

את כל אלה רוצה אני
להעניק לך יקירתי
בחגיגה מצמררת קודחת
גדולה ובלתי נשכחת
מהיום עד סוף החלום

לבבות כנועים ודמעות של שמחה

הייתי רעב לך זמן רב לפני שהופעת
היית עבורי ארוחה מובטחת
הופעתך לא הסגירה אותך
טעמתי ונלכדתי בקסמיך
טרפתי מכל הבא לפה
רציתי עוד ועוד
זו הארוחה שכמעת הסתיימה
לפני שהתחילה,
הייתה כעת לחגיגה גדולה -
אשפי מטבח עמלו על הכנתה
מלאכת מחשבת עשו אותה
הגישו אותה מלצרים מחצר המלוכה
השמיים אכסניה לאורחיה
עננים שולחן ערוך לה

ואנחנו אורחי הכבוד בה
מלאכים סביב, סביב שמרו עלינו
פיות ניגנו וגם שרו לכבודנו

על אהבת אמת ועל היא לו והוא לה
מנות, מנות הגישו אל שולחנו -
לבבות כנועים ברוטב דמעות של שמחה.

כמו בסרטים

מה שקורה לנו -
יפה כמו בסרטים

מרתק מהסיפורים
מרגש כמו בנשיקה ראשונה

נעים מאוד עד הלום
ומתוק מכל חלום

וכואב כמו אהבה ראשונה

נסיכת האהבה

חוס ידיה עוטף
רכות קולה מלטף
מתוק משפתיה נוטף

דבש נשיקותיה
נועם הליכותיה
מגע משי חמוקיה

יפה מרבבה
קלה כאיילה
נסיכת האהבה

טוב הכל אצלנו

את המנה הראשונה טרפנו
היה שיגעון כל מה שטעמנו
בקשנו את כל המנות אל שולחנו
בינתיים הסתכלנו זו על זה כדרכנו
וראינו כי טוב הכל אצלנו
העפנו מבט על המקום,
האנשים סביבנו
לא ידענו איך ולאן הגענו
כל הסועדים מחייכים בגללנו
עיני המסובים בוהות לעברנו
רוצים אולי להרגיש כמונו
לגעת, לחוש, להתחכך בנו
מישהו דוחף תפריט לידנו
את המחיר הבלתי אפשרי ראינו
השאלה חוזרת אל סדר יומנו
בכל זאת,
אנחנו טורפים את המנות שהזמנו

האהבה

האהבה
בלי התראה, באה והולכת
לא צפויה, לא מוזמנת
לא הגיונית, לא מובנת

האהבה
רגע שוצפת, גועשת
אחריו, רוגעת, צוננת
כמו גל עולה, יורדת

האהבה
מלטפת, מתהפכת, כואבת
היום שפופה, מושפלת
מחר, מורמת, מוזמנת

האהבה
כמו גביע נודדת
השקעה היא מבקשת
גם מחשבה דורשת

האהבה
לא מקלט היא, לא משענת
אבל, היא לעולם נשארת

שותף למעשיות

אני לך רע להתרועע
ידיד להשתעשע

חבר לשמחות
שותף למעשיות
שלא נדע מצרות

משענת לכל עת
אוהב אותך כעת

שמש את האוהבים נושקת

ים רוחש מתוח
בצבעי כחול קשוח
אל האוהבים שחוח

שמש שותקת דוממת
באדום בוערת קוצפת
את האוהבים נושקת

הרי כרמל גאוותם
שלווה ורוגע תפארתם
קן לאוהבים משמרתם

מכל הנשים את פשוט נהדרת

אומרים שהיקום אין סופי
האהבה חסרת גבולות ודופי

אומרים שהמקום בו את נעצרת
זו הנקודה משם האהבה דוהרת
כך היא עולה, עולה וממהרת
למקום ממנו הכל נראה אחרת

ואת אהובה יחידה נבחרת
מכל הנשים את פשוט נהדרת
הרי את לי חג וגם עצרת

משהו עוצר וחוזרים

כמו בכל יום של חול
בימי הכמיהה והעול
היא יודעת שאני כאן
אני יודע שהיא שם
אולי זה טוב מדי, חוששים
ואז משהו עוצר וחוזרים
את שם עבורי
ואני כאן בשבילך
כמהים למילה לחיזוק
מבט חטוף אולי חיבוק
לאבד משהו בדרך, פחדים
ואז משהו עוצר וחוזרים
לקרות לזה הם נותנים
לא בולמים לא חוששים
גם בטחון גם שיגרה מחפשים
כמו את המחיר לא זוכרים
היא שלו והוא שלה, צוהלים
ואז הכל נעצר וחוזרים

מכור לתחושות

אני מכור לתחושות
הן בית היוצר לזיכרונות
שנודדים חסרי עקרונות
אל בין דפי ההזיות

אני מכור לזיכרונות
כי שם עזות התחושות
מושחזות ומאוד כואבות
ולא נושאות כל פתרונות

אני מכור לתחושות
אני מכור לזיכרונות
שם ההזיות מתוקות קבוע
רוקמות אהבתי כל השבוע

גברים הם טרף יומה

פרחי בר עטור ראשה
סורג ובריח צחוקה
חץ וקשת חרב לשונה

עיניה צדות משכרות
רגליה קלות זריזות
שיניה לטרף מוכנות

טרף יומה הם גברים
אלפים ריבו מחזרים
עמה חולמים ישנים

זרים לפתחה צובאים
לנפילתה זדים מחכים
ואין בשעריה שומרים

ריגוש שחסר

לא מריקנות נולדה
ולא מריב ממנו נמלטנו

האהבה שלנו נולדה
וצומחת מהצורך שלנו

אולי לערך מוסף
וניסיון אחר

אולי לביטחון נוסף
וריגוש שחסר

ואת אינך איתי

רוצה אותך
כאן לצדי
לחבק אותך
בכל כוחי
לנשום אותך
בכל גופי
לנשק אותך
בכל אברי
לרקוד אתך
עד בלי די
ללטף אותך
בכל חושי
לכאוב אותך
בכל דמעותי
לגמוע ממך
עוד ועוד

לחשוב אותך
בכל מוחי
לחלום אותך
בכל נפשי
לאהוב אותך
בכל מאודי
עכשיו אני צריך אותך
ואת אינך איתי

כך הלבבות שמחים יותר

חוויה בשניים הם הריגושים
לפליס דרכם ללבבות יודעים

וכך עושה אותם זוג אוהבים
עם פרץ רגשות בלתי נשלטים
שם הלבבות רגועים יותר

רגשותיהם לנתב הם רוצים
לפי רצונותיהם המשתנים

רק לספק, לפרנס צרכים
מחשבות ורגשות מדודים
אך הלבבות רוצים יותר

כך הם משחקים בכללים
לשליטה ובקרה הם כמהים

לכבול מעורבות וריגושים
רק לקיום הקשר הם חפצים

כל הלבבות עצובים יותר

ויום אחד שניהם נשברים
באומרם מאסנו באלו הכלים

הן בלבנו צובטים המשחקים
ועל בקרה ושליטה מוותרים
כך הלבבות שמחים יותר

משחקי אהבה

היא מדבר אני נווה
אני תותח היא קנה
היא רץ אני גשש
אני תפוח היא נחש
היא טרף אני צייד
אני ימין היא שמאל
היא גדר אני גבול
אני ארדוף היא תשיג
היא שמיים אני ענן
אני כובש היא שלל
היא מצת אני קליע

אני רעם היא ברק
היא חושקת אני אש
אני סערה היא סופה
היא חומה אני מגדל
אני אוהב היא שלי
היא אוהבת אני שלה

אני להבה היא נר
היא שיר אני כינור
אני קשת היא ענן
היא שלי אני שלה

תחושה שנולדה מאהבה

כשאת רחוקה ומאוד חסרה
מתעוררת נעימה מתוקה
תחושה שנולדה מאהבה

ברגעים קסומים נגענו
הולדנו יצרנו כאבנו
תחושה שנולדה מאהבה

עוצבה קובעה וכך נשתמרה
אהבה יחידה ואין שכמותה
תחושה שנולדה מאהבה

בזיכרונונו הופקדה נעולה
איש לא יוכל משם לקחתה
תחושה שנולדה מאהבה

גברים שנשים אוהבות

גברים כמו כולם בוכים
כמו ילדים כמו נשים

גברים בוכים בלילות ובימים
בוכים בבית וגם במסתורים

גברים בוכים על אהבה שמתה
אהבה בלי עתיד ותחושה

גברים בוכים מאושר ושמחה
מהנאה וכאב של אישה

גברים בוכים עת מצאו אהבה
לב כנוע ודמעות של שמחה

גברים בוכים מגעגועים
כי הם רכי לב ושברירים

גברים עם ידיים עדינות
שדואגות מלטפות מפנקות

גברים עם עניים שדומעות
הם גברים שנשים אוהבות

הגעגועים אליך נורא כואבים

הגעגועים אליך כואבים בועטים
בכל שרירי גופי הם צובטים
גם בראש גם בבטן חובטים

כי ריח כל מקום ניחוח גופך
וכל חלון וארון זיו פניך

כל עמוד ורמזור טובו רגליך
והאוויר העומד בחדרים שיריך

כן אני מכור לך משוגע
זה לא חדש ולא מהשבוע

והתחושה הזאת לא מותרת
כל פעם מחדש אלי חוזרת
ובעוצמה הולכת וגוברת

הכאב המתוק חזק והולך

ואני בדעתי עוד חוכך
היה זה חלום או צורך

היגבר הכאב ברמה מולך
או יפנה לאחור אולי שוכך
יתמוסס כלא היה ודועך

לבכות ולכאוב אהבה עמוק

נרכב על גב סוס פרא ללא רסן
נגביה עוף על שטיח מרבדי גפן
נשוט בנהר גועש אל נופי תפן

שיט חופים כחול מעגלים רחבים
בימים קסומי ניצוצות מופלאים

אבדן הביטחון האדמה והחופש
בריחוף מרחיב לב משובב נפש
לחבוק לגעת בתחושות ורגש

כן, כך אני רוצה לצעוק
לבכות ולכאוב אהבה עמוק
בחוויה מטורפת עד אמוק

אהבתי אותך בכל לבי

אהיה אתך כל היום קבעת
לא אעזוב אותך לרגע אמרת
יהיה בסדר עוד תראה לחשת

לא הרפית, בידי אחזת
כל המסע איתי הלכת

את מצחי ליטפת
ודמעותי ניגבת

אהבתי אותך בכל לבי
בכל מאודי עד קצה כוחי

כמו איבר וחלק מגופי

כמה החיים יפים

כמה יפה העולם
שאותך מלאים ענפיו
כמה יפה העולם
יופיך קישוט לפרחיו
כמה יפה העולם
ואת שמש בסגריר ימיו
כמה יפה העולם
ירח מחייך מאיר פניו
כמה יפה העולם
שכולו תום וילד עניו
כמה יפה העולם
אביב בלב ביום סתיו
כמה יפה העולם
טעם וגיל הוספת לחייו

כמה החיים יפים
בעולם מלא אוהבים
ואת שלו לעולמים

את נותרת חידתי

חמדת ימים ריבתי
לילות שיכר יקירתי

בכל שירי אהבתי
את נותרת חידתי

רק את ואני ושירתי

ארץ האוהבים

שם בארץ האוהבים
בתחושות הם נוגעים
אין סוף אהבה עורגים

הזיכרונות הכואבים
מגרשים את הימים
את הלילות חולמים

מותחים ושוב מרפים
יהי חלקי במיחושים
אזרח בארץ המכורים

בנין ואלף אהבות

לו תחושותי היו שועלי קרבות
במקום שנאה, הרס ותכנון מרכבות

הייתה גבורתם עונדת שבעים חרבות
ותקוותם בנין ואלף אהבות

את שיר ולחן עממי

את ממלאה את כל עולמי
תפריט קבוע על שולחני
את ריקוד ולחן עממי

מגרה את תאבוני
מרווה את צימאוני
שוברת את רעבוני

לא נגמר ובוער בתוכי

ברגע הופעתך בשדות מוחי
עובר רטט חשמל בכל גופי

בשניה האחת הזו כוחי ברוחי
ומשהו שלא נגמר בוער בתוכי

מתחזק ולא מרפה אף לרגע
כמו היה אחד מפלאי הטבע

יצירת מופת של בורא עולם
שובך אושר למיעוט מורם

תחושה שאין תחליף לה ומחיר
טובה מכל תענוג שאני מכיר

הולך בעקבות האהבה

טועה במדבר בחרבה
זורם בנהרות האהבה

נסחף בגלי הלהבה
נשרף באש הערבה

בלי משוט וגלגל הצלה
חסר תקווה או פרור חמלה

השמש זורחת

בחוץ החורף מציף
גשם זועף מצליף

סופת ברקים
ושלג בהרים

אז, איך אני כזה שוטה
לאמת כה פשוטה חוטא
שמש זורחת אני רואה

כחיית השדה עז רצונה

יפה תמירה צעירה
כה מיוחדת חכמה
כמו יורשת הבטחה
בן פורת מבורכה
חמים טעים צחוקה
בוטחת גאה המלכה
לשמש אהבה נולדה
כחיית השדה רצונה
תכליתית אש מהירה
משיש גרנית מוצאה
נעימה מושכת ונאה
וטעמה פרח שושנה.
מה חבל
אהבתה מנת קור וצינה
חורף עונה אחת בשנה

אחכה לך

אחכה לך אהובת לבי
עד אדע, בימים עלי תחשבי
ובלילות רק אותי תאהבי

אחכה עד אשר לי תעני
אחכה שאת דעתך תשני

קבל עם ועדה תהיי שלי
שעותיך היפות עמי תבלי
ביום ההוא תהיי את לי

פרח ופרי יחיד בעץ גני

ידך בידי ולבך על לבי

את כאן בחלל החדר
לכתי אחריך כעדר
אליך מכויל בתדר

שבת חורף שטוף
בחוף גשם חטוף
קר ועצוב בגוף

את שם אבל איתי
חש את ידך בידי
את לבך על לבי

מריח נושם אותך
בתוכי מרגיש אותך
כל כך אוהב אותך

התאהבתי בך

התאהבתי בך
וזה פי אלף מ- אוהב אותך

להתאהב זה איבוד שליטה טוטלי
הלב מהתל בי ואת כמו חידה לי
קדחת אהבה אש שורפת
האם כך נורמלי ?
האתן חיי לך והיתר
אנטוש כמו דבילי ?

כמו ילד שאבד

לו הלכנו ביחד לאיבוד
לו לא חשתי טועה ולבד
כמו תלוי על שיפוד
כמו ילד נטוש שאבד

ימים של תחושות לשמר

ימין שמאל לפזז לנתר
סיפורים בענייך לחבר

פני נסיכה יפות לצייר
כאב פרידה מתוק לשדר

ימים של תחושות לשמר
בלי משים שתיקה להפר

עדות לעד

בכל מקום בו היינו ביחד
אהבנו כל כך ובלי פחד

נגענו בלי כיוון ויעד
מעל כל גג פינה וצעד

נולדו ברגעי קסם ורעד
שירי אהבה עדות לעד

חברות שאי אפשר לכער

אתך היום רציתי לדבר
כרגיל לשמוע וגם לספר

ומה את עושה מחר לברר
מילים על תחושות לפזר

כתמיד בכיף בלי לקטר
מילה טובה וסתם לבדר

אולי גם שיר חדש לחבר
חברות שאי אפשר לכער

פרידה ממך יכולה לצער
אז בואי על הכל לכפר

בכל דרך מחלוקת למגר
הרחק מצער ובכי למרר

לא טבעי

יש בי הרבה אהבה לתת
ואת קבוע, לא רוצה כעת - למה ?
אני רוצה אותך נורא
אותך אוחז פחד ומורא - למה ?

הן תלכי אחרי הדחף הרגעי - אז
למה זה עקום ובלתי אפשרי
למה זה חד סטרי ולא טבעי

כועס ואוהב

כותבת בודה ממוחה החיבור
משחקת ומרפה בלי דיבור
ואוהבת את מהלך הסיפור

היא רוצה אותו כשה כנוע
על ברכיו ולרגליה שרוע
גדוע וקטוע, קרוע ופצוע

מותחת בודקת שהוא כואב
עד אשר כל גופו דואב
הוא כועס ובדרכו אוהב

ידוע כי צבוע אינו קבוע
מתחזה לרגוע בלילה פרוע
בלכתו רק ישאל אותה מדוע

הכאב נמוג כמו הלך לישון

כאשר גובר, הכאב הוא מר ולא מתוק
ואני מסתגר בתוכי הלוך ושתוק

לדבר אתה על הכל זה לא יעזור
כעת רוצה לעזוב הכל ולא לחזור

לא אוכל את הכאב הנורא לסבול
אני חש שאהבתנו הולכת לנבול
או בדרכה אלי צער עמוק לטבול

יצאתי אליה מצויד מגן וכידון
בעודי מדבר וכבר בחיוך הראשון

הכאב שהיה, נמוג כמו הלך לישון
טבע במים רדודים של נחל קישון

כן, רציתי לומר לך שאיני יכול
אבל המבט בענייך בליל צבוע תכול
מחק הכניע הכאב ותחושת השכול

שגרת חולין

שגרת חולין
עלה מלבין

פרח שפוף
ולא דחוף

סלולה הדרך
וחסרת ערך

איש הקרוון
רוצה מובן

גחלת דועכת
אש נרדמת

רוצה לישון
לכוון שעון

באוויר סביב
כבר תם אביב

ובמקום אחר
שם גבר חסר

מחכה מזמן
ורוצה סימן

לרומן חדש
ואהבה ממש

היית לי כחלום

שנה שלמה היית לי כחלום
נשאתי אותך בלבי לכל מקום

היית שם אחרי שאמרנו שלום
חלמתי עליך מאז ועד הלום

היית לי בטעם של דבש מתוק
של יין אהבה ושיכרון עמוק

היית לי מלח הארץ ולחם חוק
כאב מר נפלא, מקרוב ומרחוק

אני שוב מתרגש

אני שוב בהתרגשות בלתי פוסקת
אני שוב את המילים בורר תופר
מברך אנשים לשלום וסתם צופר

שוב מחייך כל היום בלי סיבה
מדלג מקפץ בסחרחרת האהבה
אחוז התרגשות בלתי נשלטת
אפוף תחושה צובטת לוחטת

כל הזמן חושב אותך
כמו אז - כולי שלך
כן, אני שוב רועד לפני כל שיחה
מרחף מעל ענן בסופה של כל גיחה

כמו מעיין פורץ גובר
דוהר בוער לבי שובר

הנה שוב הכל פורח סביב
בכוח מופלא וחגיגת אביב

את חוזרת אלי

את חוזרת אלי חמדתי וכל כך אוהבת
את חוזרת אלי יפתי מתוקה לזהטת

את חוזרת אלי ריבתי מסורה חושקת
את חוזרת אלי נערתני כולך שוקקת

חזרת אלי אהובתי ואינך כואבת
חזרת אלי יקירתי חובקת מלבבת

את חוזרת אלי, זה ברור כשמש
ואני סירבתי להאמין בכך עד אמש

להיות

להיות בתוכך זקוף שעה מתוקה
להיות שם בתשוקה עזה עמוקה
להיות פרח אהבה יממה ארוכה

להיות שחיין הטובע בגופך
להיות טייס המרחף ביופיידך

להיות ענן של פיה במעופך
להיות הגבר שלך אביר חלומך

להיות כמו הלך או גשש שצנח צלל
להיות לוחם זקוף קומה שנפל חלל
להיות אתך או לא להיות כלל

את כמיהתי

את האופק לשמש ועצר מד האור
את קשת לחיוך וסמן לזרקור

את אהבת חיי קמע שלי
את כמיהתי ונשמתי שלי

אוי לדלות המילים ולחרש
מול עוצמת קול דקות הרגש

אבוי לגאוות השוטים
מסתירה תאוות החושים

תזמורת גדרות ברזל חומות מגן

אש אהבתנו שנתיים יוקדת נפעמת
חוזרת ומכה במתכת הקרה נרדמת

שורפת בדרכה פלדה קוץ דרדר
מכניעה איתני טבע וצמחי בר

לא עוד אסורה קטנה מופנמת
לא עוד חבויה גנובה מוסתרת

כמו לביאה כובשת ואם נלחמת
מגביהה עוף כנשר גאה מופגנת

תזמורת גדרות ברזל חומות מגן
אותה הרמוניה עזה אותו שיר נגן

במצעד הילולת החופש וחגיגת הדרור
המותר לא נסתר צחור הלבונה והמור

חבוקה בתוכי

רק אותך אני רואה
רק אותך אני רוצה

אותך אני נושא
אותך אני הוזה

עולמי חסר ערך בלעדייך
חיי הם כלי ריק לרגלייך

היי שלי כמו היום גם מחר
חבוקה בזרועותי עד בוא השחר

אהיה שלך בכל שנה ועונה
כך אשא אותך עוד מאה שנה

כך אני אוהב אותך

אני אוהב
את החיוניות וההעזה שלך
אני אוהב
את המרץ וחוסר השקט שלך
אני אוהב
את השכל הישר והטוב שלך
אני אוהב
את הגוף הטעים המתוק שלך
אני אוהב
את פני המלאך והחיוך שלך
אני אוהב
את התהיות ואת השאלות שלך
אני אוהב
את הצחוק המתגלגל המקסים שלך
את הביטויים המיוחדים שלך
את התסרוקות, הצבעים, הבשמים
הליטופים, החום והכעסים
כך אני אוהב אותך

להבין את חדוות הגוף

אני רואה את היכולת שלך
לחדור אל מתחת לתחושות
למדוד לשוט בשעון הלבבות

לכופף בקלות את הרצונות
ולשעבד בהינף יד את ההזיות

לפרגן לאחרים שעושים
ולסלוח לטיפשים שטועים

לקבל אהבה של גבר
ולהחזיר אהבה מתת אל
להבין את חדוות הגוף
ולנהוג על מיתרי הנפש

אוהב אותך עד יכלו חיי

את אהבת חיי רעייתי
את ההזיה בחלומותי אהובתי
כבשת את לבי לעולם
השתלטת על הווייתי לנצח
אל עולמות רחוקים
אל גלקסיות אין סופיות
של אהבה בלתי אפשרית
אל אישה מופלאה חלומית
אוהב אותך עד סוף העולמות
אוהב אותך עד יכלו חיי

לא חוזר

מה שקורא לי אינו עניין עובר
ככל שאני נובר או חופר

זה עולה צובר מהירות וגובר
לא עוד בורר כי הכל סורר

לא עוצר גם ימים לא סופר
לא גורר אחרי עבר רק דוהר

אל עתיד שחוזר כרקיע זוהר
לא קובר לא שובר לא נוטר
אוזר עוז מודה ולא כופר

זה כתוב

אם את עייפה וזקוקה למנוחה
אצא אני לחופשה עם תרמיל זיכרונות

אם את זקוקה לפסק זמן של שבוע
אעזוב את העיר ואעלם לשבועיים

אם את מבקשת להרפות מעט
אתבונן בך מהצד ולא אתקרב
אהיה שם בשבילך עד שתחזרי אלי

אם את רוצה עוד ילד
אחכה לך תשעה ירחים

אם את עסוקה בהחלפת דירה
אתבונן בך בגאווה

אם עדיין את צריכה אותו
וחייבת להיות שם כעת

בשבילך או בשבילו
אחכה אהובתי ולא אנטוש
אחכה לך שנה או שבע שנים
אחכה עד בוש, אחכה שבעים שנה

כי אין מי שאוהב אותך כמוני
...או חושק בדך כמוני
כי אין גבר שזקוק לך כמוני
...או רוצה אותך כמוני
כי את שלי ואני שלך - זה כתוב

כינור ראשון כינור שני

לפני שנתיים נולדתי מחדש
בלידתי זו נועדתי לך
נועדתי להיות שלך
והלידה הזו הייתה משאלה,
חלומות נביאים
כתובה בספרי האלים
וכבר חקוקה בדברי הימים
הייתי כתינוק והפחת בי כוחות אהבה
בלתי נדלים
לאהוב אותך להיות לך בגוף ובנשמה
להיות שלך עמוק יותר מעומקו של
האוקיינוס
ולאהוב אותך בכוח גדול מכוחם
של מימיו הגועשים
מעולם לא הייתי קרוב כל כך לאישה כמו
שהייתי קרוב אלייך
מעולם לא היה לי הכוח והרצון לאהוב כל
כך כמו שאני אוהב אותך

כמו מפגש בהזיית האופק המרוחק
אופק החלומות שמתקרב ובאותו זמן
מתרחק
מפגש שאינו מסתיים
רק משנה מקום בחלומותינו
אלה החלומות שחולמים אוהבים
בגן האהבה שבעדן
אבל אנחנו חיינו באוקיינוס מציאות
בלתי אפשרית
על זמן שאול בפנטזיות בלויות
מתחדשות ודהויות
ולנו היו שלושה שבועות של שכרון חושים
שלושה שבועות של אהבה בלתי פוסקת
יום, וכל היום לעסתי אותך בלשוני,
באצבעותי בשיני ובעיני, בשפתי ובכל חושי
בכל אחד מאברי גופי הייתי לך
חשתי אותך חודרת לתוכי בעורקי
ובורדי
בכל נימי נשמתי, בגופי, במוחי,
במחשבותי
לילות הוללות מטורפים

ימים ארוכים של געגועים
את אמרת "דני" ואני נדלקתי
רק אמרת "דני" והייתי שלך
תדליקי אותי אמרתי
תגידי כמה אני טוב בתוכך
תגידי "כמה אתה יפה"
תגידי שאת רוצה עוד מזה
רק תגידי ואני שלך
ואת היית מתנה שאין טובה ממנה
מאוהבת נחשקת נהדרת
ואני בכל הסחרחרה הנפלאה הזו
נברתי וחרשתי וחזרתי - ככה שלושה
שבועות
והייתי לך ראשון במחשבה ובמעשה
הייתי לך כינור ראשון

כינור שני כינור ראשון

ואני ניגנתי עבורך מנגינות
פנטזיות בסולמות עולים וסולמות חודרים
בחצאי טונים ובהרמוניה תאוות בשרים
קונצרטים שלא נראה סופם ולא נס ליחס
במחולות ובתופים, בתרועת חצוצרה
ושמחת חליל
עד אשר נעתקה נשימתה של אילת האהבה
אדון התאוה

ופתאום הכל נדם בעצב
ובתוגת כינור בוכיה
פתאום הכל שתק נדם
ורק הצרצר השמיע את חריקותיו
ודומיה מחרישת אוזניים נשתבשה סביב
ואני חש את הסירוס ומביע אותו
במילים כואבות

כי המעבר חד ומבליט את הטירוף הזה
אבל ככה זה בתיאטרון האבסורד

בתיאטרון הזה גם נגנים דגולים עוברים
לספסל האחורי
וכך חזרתי אני לנגן כינור שני ושלישי
כי שם היה מקומי ולשם אני חוזר
לנגן בהפסקות בין לבין
כאשר כינור ראשון עסוק ואינו רוצה לנגן

וככה חי את רוב זמני וכמיהתי
אל מאחורי הקלעים בחזרות אין סופיות
והמעגל הזה אינו נסגר
והחוט השזור נפרם
אל חלל הריקנות
אל חריקותיו של הצרצר
ואל השקט הצורם המאיים

וכך אותו הכוח שגרם ללידתי הזו
להיות ולאהוב אותך
ולהיות לך לעולמים בגוף ובנשמה
הוא הכוח המאיים לכבות את אורי
להמית את האש הבוערת בתוכי
ואני הרי נולדתי כינור ראשון

שם הייתי תמיד
כי שם אני חזק
כי שם אני טוב
כי שם הלבה רותחת בקרבי
שם האהבה בוערת בתוכי
כי רק שם אני חי
שם יהיה מקומי
כי אני רוצה לחיות ולא למות

וכעת גם את אינך איתי ואינך שלי

אני יודע שלי יש כעת רק אותי
 כי היום הכל אינו שלי
 אבל רק אתמול היה לי הכל
 וכעת אין לי דבר
 כי את אינך איתי ואינך שלי
 ואיך לתאר עצבות שכזו
 ריקנות מבהילה

אני הולך למצוא את עצמי
 שמזמן שכחתי שהוא איתי
 כן, אני כנראה עבור עצמי הכי טוב שיש לי
 כי מתברר שאני החבר הכי טוב שלי
 כי אני עושה בשביל עצמי הכל
 כי אני ביחס לעצמי מאה אחוז בכל דבר
 ומי שעושה כל כך הרבה בשבילי כל הזמן
 הוא מי שאני אוהב אותו
 ולכן אני אוהב אותי
 אפילו הכתוב מצווה

”ואהבת לרעך כמוך”
רוצה לומר ואהבת לעצמך
וכך תאהב את רעך
אז אני אוהב את עצמי כמצוות הכתוב
ומאושר כך עם עצמי לעצמי
ומלא סיפוק וגאווה ממני

עם האושר הזה שלי אני יוצא לדרך
ואולי יום אחד אמצא מחדש את אהבתי
ביום ההוא לי יהיה את האושר שלי
ולא יהיה את האושר שלה
וביחד נחיה בחגיגה גדולה של אושר

שנים אהיה שם, לא אלך, לא ארפה

השארתי אותי תוהה טועה בחלל החדר
השארתי אותי בוהה הוזה במעוף התדר

עדיין לא מבין את מה שהיה לי
עדיין לא תופס את מה שקרה לי

איך לספר על טעם כזה איך להעביר
איך לתאר הנאה כזו איך להסביר

היית לי טעם החיים
היית לי חדות נעורים

רק את מבינה על מה אני נסער
רק את כמוני בדאיית ריחוף נפער

כמו היית שנים במדבר האהבה
הגעת אלי חמה בוערת כלהבה

ואני השקיתי אותך אהבה ומרפה

ואת שתית ובלעת מכל הבא לפה
שנים אחזה בדך כמו אז, לא ארפה

אתענג על הריחות
אתמזג עם הזיכרונות
וכך הוזה עוד ועוד
היית איתי כאשר הציגו אותי
בפני עשרות הנשים
הגרושות והרווקות, היפות,
הזהובות והשחומות

כן, היית איתי בכל המקומות
הנפלאים האלה
היית איתי קרוב, קרוב צמוד,
צמוד כל דקה
ובכל זאת כל הזמן התגעגעתי לעוד ממך
מוזר ... לא ?
הרי היית איתי כאן,
בכל ימי חיי העליזים

חיים ביחד

ובכל הימים שנחיה ביחד
אוריד את העננים ואת השמיים עבודך

ובכל פעם שלב אוהב חושק
עורג יציץ בסדק
אהיה שם ואתייצב דרוך מוכן בשבילך

אם רק אראה דמעה של כאב אחת בענייך
אם רק אשמע גניחות אהבה מוכרות
מקולך

אשתגע משמחה לקראתך
ארקוד יום וליל עד בואך

לא רוצה לחיות בלעדייך

עברו חודשים מיום שהחלטנו
כמו גיבורים גדולים
שאנחנו מנתקים קשר, לא מתראים,
לא מתקשרים
לא נוגעים, לא מלטפים,
לא נושמים אחת את השני
החלטנו על חומר במקום נשמה
החלטנו על נוחות במקום נחמה
החלטנו על ניתוק במקום פריחה
החלטנו על כניעה במקום צמיחה
החלטנו על ניכור במקום אהבה ותחושה

אוי.. כמה נורא ואיום
בלתי אפשרי ולא אנושי
לנתק, לבתר אהבה
בשיא מעופה שיגיונותיה
לרמוס, למעוך תחושות
במלא פריחתם לבלובם

כמה טמטום חוסר תבונה
ושכל עקום צריך
כדי להרוג אהבה במקום
לטפח אותה ולחיות ממנה
לכמה מחילה וסליחה זקוקים
שני אנשים חסרי תבונה
שויתרו על מתנה שאין דומה לה

עברתי בזמן הזה כאב ודימום נורא
טבעתי בקנאה ושנאה
טעמתי עצב ודמעות
התנסיתי בבכי ומרורים
הייתי כועס וזועם
ירדתי לשנאה תהומית
ועליתי לרחמים עצמיים

חזרתי לסליחה ושבתי להשלמה
ויתרתי על הכל ובאתי אל עצמי
חזרתי לאהבה שאין מנוס ממנה
לאהבה שעומדת שם למימוש מחכה
לאהבה שאין בכוחי לחנוק בתוכי

לאהבה שממאנת להימחק מזיכרוני
כי לא עוברת לי שעה אחת בלי את
כי אני אתך כל הזמן בכל התחושות
אני אתך בכל התנוחות
אני אתך בכל החוויות
אני אתך בכל ההזיות
לא יכול בלעדייך,
לא רוצה לחיות בלעדייך.

שביל בתבשיל אהבתנו

אני חש את גלי חום האהבה האדירים
כמו הר געש רוחשים פורצים מתוכך
עבורי הם רוקמים רוקחים בוערים
כי אני נולדתי לאמצם לקרבי אל תוכי

מה שקורה לי מולך הוא נפלא -
המחשבות עליך מציפות אותי חום
את מנגנת על מיתרי לבי כל היום
את שם בגופי במחשבות הזיותי

המפגש הזה שלנו הוא לא מקרי
הוא רק סימן בנתיב הליכתנו
וגם המפגש הקודם אינו מקרי
הוא רק שביל בתבשיל אהבתנו

אתהלך כשיכור מוכה אהבה

כאשר תתקשרי אלי בליל אהבה
אקפוץ משמחה
כאשר אנשק אותך פעם ראשונה
אני אתעלף
כאשר אאמץ אותך אל תוכי
אני אשתגע

כאשר לבך יהיה על לבי
נשימתי תיעצר
כאשר תאהבי אותי אך מעט
אוהב אותך אני עד בלי די

ביום שתגידי - אני שלך
ארקוד את הלילה ברחובות
אצעק בשירה אבכה משמחה
אתהלך כשיכור מוכה אהבה

הערב היית שלי

הערב היית שלי....
מגע ידך הרך כל כך חזק
שפתיך הלחות כל כך חמות
גופך הלוהט כל כך סגור

הכמיהה שלך לאהבה כל כך עצורה
הצימאון שלך לתת וכל כך מבוהלת

כן, היית שלי הערב הזה
כי אהבתי כל רגע אתך
אהבתי את הספקות והלבטים
אהבתי את החשש והפחד
אני מכור למה שקורה אתך
ואיך שזה קורה לך
אני אוהב את מה שאת
ומה שקורה לי מולך

אל פסגה לא נודעת

נחשולי האהבה שאת כותרת לראשי
מעטרים את יומי מדשנים את לילי
מוריקים מציפים אותי עושר
שכבות גיל וכן נוטפות אושר

אפוף מוגן ממריא מתוך בועה
אל אביב ירוק רקיע כחול
ואת שם וגם כאן ובכל מקום
ממלאה את עולמי אוחות ישותי

חודרת מוחצת שוברת את לבי
מטפסת בחוזקה פורצת גבולות
אל פסגה לא נודעת
אל אהבה חלומית
בלתי אפשרית

אותך

מוצא את עצמי הוזה אותך
מלטף חפצים סביבי, אותך
בוכה כי אינך, חושב אותך
עצוב וכואב שאין לי אותך
נושם אותך, האוויר מלא אותך
כאן ועכשיו אני רוצה אותך
מתגעגע חולם כואב אותך
וואוו.. כמה אני רוצה אותך
מאה שנה ויותר אוהב אותך
כי עמוק בתוכי יש לי אותך
אותך, רק אותך ...

חוס גופך רעב

גופי צועק זועק אליך - כואב

כנפול חייל בשבי יופייד - דואב

לחוס גופך רעב מתגעגע - אוהב

חיי השתנו

כמו סופה שבאה ולוקחת את
כל מטלטלי משאותי
ואני במנוסה ובכניעה לאיתני טבעך,
סערת אהבתך
רוצה וממאן להילכד ברשתך
ובענני ערגתך

קרעת אותי ממחוגי הזמן
תלשת אותי מתחושת המרחב
אין לי מרחב או זמן בלעדייך

תר אחר ריחות ניחוח הקטורת
שעולים מגופך
דרוך, מחפש את הקסם הבוקע
רק מנגיעה בכף ידך
עד נשמתי אני רואה בענייך
השמימיות המשכרות

זורעת את לילותי, חלומותי
קוצרת את ימי ועתותי
אין לי יום או לילה בלעדייך

וכבר בתחילת דרכה של זו הסערה
נותרתי ערום וחשוף ופגיע
ואוהב, אוהב אותך.

לו רק ידעת

לו רק ידעת איך פרחו כותרים
מעל חדרי לבי
לו יכולתי לכתוב לך על
תחושות עטרת לשוני
לו לא חשתי את דופק לבך הולם
בעוצמה כזו
לו ראשי לא היה סחרחר עלי
שיכור תעתועים
לו ידעתי מה לעשות כשאת אינך איתי
לו רק ידעתי איך לארגן את חיי בלעדייך
לו לא נפלתי שבי בקרב קסמיידך,
שדה עלומיידך
לו רק ידעת כמה אני רוצה אותך כעת
היית יודעת שאני אבוד בלעדייך.

כוח ה"אחד"

בימים שכל אחד מאתנו לחוד - חסר אחד
בימים כאלה חסרה לי דרך קבע פעימה
אחת

בשעות והרגעים שאת אינך לצדי
אני חסר אותך וגם חסר אותי

כאשר אני נוגע בך, רואה אותך
אני חש ורואה אותך וגם אותי

צולל בענייך אל נשמתי
נוגע בישותך קצה הוויתי

כי כאשר את ואני ביחד - זה אחד
אחד גדול ומלא, מלא אהבה

כמו נולדנו לחיות אחד את השני

החיבור הגורלי
ההבנה העצומה
התיאום המופלא
התזמון המדויק
הפרגון ללא גבול
המרחב הפתוח
האמון העצום
והאהבה שלנו רק בראשיתה

אנחנו שניים שפועלים כמו אחד
משלימים אחד את השני במקום
בו דרושה שלמות
ודומים אחד לשני במקום
בו דרושה אחדות
כמו נולדנו אחד עבור השני
כמו נולדנו לחיות אחד את השני

אני רואה אותנו בונים משהו מופלא
בנין מלא פרחים עטרות נרות ופרגונים

מכוח האהבה שתפיץ הרבה אור להרבה
אנשים

אני רואה את היום בו שנינו אוהבים
אהבה שאין דומה לה –
בלי גבולות ומגבלות
כי העתיד שלנו כבר כאן
רק להושיט יד ולגעת בו

אוהב אותך עד עת קץ

בדרך כלל אני כותב מתוך כאב
או מתוך צביטות מיחושי האהבה

היום אני כותב מתוך הלב
מאהבה שבאה מנפש אור הנשמה

אני כותב לאהובה שאין לאיש כמותה
אני כותב על אהבה יחידה בתומתה

פשטתי מעלי קליפות שאריות הגאווה
התמסרתי לפיות הטובות לאל התאווה
כי היום ריחפתי על כנפי אלת האהבה

אוהב אותך עד עת קץ.

מעוז ומבצר לכוח אהבתך.

אתמול ראיתי אותך נעצבת
ראיתי את המשא הכבד על כתפיך
שואבת כוח ממקור לא מניע, דולף

ובלבי הבטחתי לך ילדה

לעולם לא תעצבי עוד
על מרכבתי אשא את משאך
מעוזך ומבצר לכוח אהבתך.

מלא הלב נוטף זורח

אני חש אותך קורנת צוהלת
אני חש אותך רוקדת צוחקת
בעצמותי נושפת נפעמת חושקת

כואב אותך בכל גופי
אוהב אותך בכל מאודי

מלא הלב
נוטף זורח
אושר סביב
שקט בוטח
נותן לוקח
עולה צומח

רווי שמש ואור ירח
כתינוק שבע
ישן שמח

בקר טוב עולם

בקר טוב עולם
בקר טוב אהובה

בקר טוב מחשבות טובות
בקר טוב אמונות שמחות

ובערבו של זה היום
ספוג חוויות התנסויות מרגשות
חובק איתן את הלילה
איש אוהב אישה מקסימה
שעושה עבורו עולם נפלא

את הקופידון שלי

את צובעת את חיי בורוד וכחול
את מעלה חיוך וצחוק על פני
את גורמת לי לריגושים תמידיים

את עושה לי את היום
את החלום המתוק הקבוע שלי
את עוצרת ומאיצה את הזמן עבורי

את עושה לי מה שאף אישה לא עשתה
את מעלה אותי לרקיע השביעי
את מרתיחה, מתיכה את גופי
את מרעידה את חדרי לבי

את הרופא והתרופה שלי
את המלאך הטוב שלי
את הקופידון שלי

ככה... הופעת באמצע חיי

את שואבת אותי למעלה
לחלומות, לחלונות הגבוהים ביותר
חושקת בי כל היום בענייך החולמות
רוצה אותי כל היום לידך
מבקשת רק איתי לדבר, רק אותי לאהוב
מדברת איתי על לישון ביחד
מפנטזת על ילדים משותפים

ככה... הופעת באמצע חיי
בשיא כוחי ורצוני לתת ולאהוב
פולשת אל תוכי ואל הוויתי
ומאפשרת לי לממש את החלום הכי יפה
שלי
ואני... עומד להיות כאן עבורנו בכל כוחי
עד שגם החלום המתוק שלך יתממש

המבוכה הקורנת

אני אוהב הכל אצלך
את החיוך המבויש החולמני שלך
את המבוכה הקורנת המלטפת שלך
את הדרך המבטיחה ההחלטית שבך
את האהבה הממריאה הנוסקת גבוה
את ענייך החולמות
את מבטך המלטף
את ידי המלאך המושטות

אני אוהב את... הנתינה מכל הלב
החיבוקים הנשיקות
העליזות הצחוקים
ההעזה פריצת הדרך
ה פ י ר ג ו נ י ם

החלומות ההזיות
האמונה התקווה
המעשים השינויים

השילוב הויתור
השלמות האחדות
הריקודים הזיונים
כן, אני אוהב הרבה דברים אצלך
כי הכל אני אוהב בך

ער וחי אותך בחלומותי

אני חולם אותך במצבי חלום
אני חולם אותך במצבי ערות

אני ער וחי אותך בחלומותי
אני ער וחי אותך כל חיי

המציאות שלנו רוקמת את חלומותינו
חלומותינו מעצבים את המציאות שלנו

המציאות החלומית שלנו
צבועה באהבה עזה

החלומות המציאותיים שלנו
שזורים בצליל ואור

יש לנו הכל ואין לנו דבר

יש לנו הכל
ואין לנו דבר

אני יודע שאת שלי
בתחושות ובמחשבות
את יודעת שאני שלך
לאור השמש הצורבת

אנחנו מאורשים זה לזו
ואולי נתחתן כמתוכנן
ביום השביעי לחודש השביעי
בשנת אלף תשע מאות תשעים ושבע

עולה ומשתלטת תחושת הריקנות
מטלטלת אותי טורפת את קלפי
למה אין מרגוע ומנוחה לנפשי
למה אני חש שיש לי הכל
ואין לי דבר.

כמו ציפור לברור ולבחור

את נעצבת לדקה
אני רדוד
את שותקת לשעה
אני טרוד
את עוזבת ליממה
אני אבוד

אוריד את השמיים עבורך
אשנה את מסלול השמש לכבודך
אצווה ויפלו כוכבים לרגליך

מלכה בממלכת האור
נסיכה בממשלת הדרור
שליטה בארץ המור

כמו ציפור לברור ולבחור
כמו איכר לזרוע ולקצור
כי נולדת לחיות ולאהוב

להשתכר מאהבתך ולעוף רחוק

כזה רצון להיות אתך יש רק בלב אוהב
כזו אהבה גדולה יש רק פעם בחיים
כזה כאב בעת פרידה יש רק בלב שבור

לאחוז בחיקך ולא להרפות ממך לעולם
לשתות מיינך ולא לרוות ממך לעולם
להשתכר מאהבתך ולעוף רחוק

להיות צמא לך לעולם

כל חיי נתמלאו באהבתך
כה גדולה היא בעיני
עד כי הכל סביב
נדם וקטן מתמיד
אהבתך בוראה את אהבתי
טורחת ומעצבת ובונה אותה
שופעת ונובעת ומשפיעה
כמימיו של הים הגדול
מים שלווים ומלטפים
גדולים כחולים וירוקים
זכים מתוקים ובטוחים
זוהרים ועמוקים
מנגנים וצוחקים ודואגים
ומעניקים חיים סביב
ואני במימי אהבתך
מרקד ומרחף ונאחז
כילד הפוחד וחושש
נישא על גלי אהבתך

קצף חיוכך סערת רוחך
שואב את כוחי וחיני
מאור מימך המלטפים
שהולכים ושוטפים וזורמים
ומתאדים ומתעבים וחוזרים
ולא נגמרים לעולם
כמו מחזור המים בטבע
מתחדשים ומתכווננים להעניק
עוד ועוד אהבה אין סופית
ואני דג במי אהבתך
חי משפע המים ועצמתו
לא אוכל לחיות בלעדיך
מנסה לבלוע את כל המים
האלה דרכי ובכל כוחי
לשתות מהם לרוות ולהשתכר
ולשמור אותם בחיקי וברוחי
ובכל ישותי ובכל מאודי.
כך, להיות צמא לך לעולם.

ימים בלי אהבה

ימים בלי אהבה
חסרי תקווה
ימים בלי לגעת
חסרי אנרגיה
ימים של בדידות
חסרי אחדות
ימי התנזרות ושפיפות
מנגינות נוגות
ושירי געגועים
רפו מיתרי אהבתנו
כבתה השמש
הירח מסתתר
האדמה בוכה
תוהים הפרחים
חלומות נוגים
נבלו גם צמרות העצים
העולם כולו מושיט את ידו
בתחינה למשב רוח רענן
לטיפה אחת של אהבה

הילדה הכי יפה בגן

כאשר את קוראת בשמי
נשמתני נעתקת
כאשר את אומרת לי - "אהובי"
לבי קופץ פעימה
כאשר את לוחשת באוזני - "אני מתה
עליך"
מפלי הזיעה גוברים עלי
כאשר את מכריזה בפני - "אהבת חיי"
כולי שלך - עשי בי כרצונך
כאשר את מדברת על חתונה
אני רואה את הילדה הכי יפה בגן

את בערב את בלילה

טעם חיי פרח שלי
את יפה ומתוקה שלי
את האור שעולה בבקר
מאיר את יומי את דרכי
את בערב את בלילה
פרח קסום בחלומי
שמחת החג
עונג שבת
שיגרת חולין
ריקוד מושחת

ליל אהבה

ליל אהבה קסום
ליל נשיקות רטובות
שותה ולא מרווה
רוצה עוד ועוד מזה
כמו אומר עוד מעט
זה כבר לא יהיה כזה

אני יודע שהילדה שלנו
מחכה לליל אהבה
ממנו היא תפרוץ אל זרועותינו
פרח אהבה צמח אור
מחוברת אל גורלנו
ומחכה שנשלים את מעגל אהבתנו

החלום והערות

אני מרותק לזריחה של הבוקר
חולם אותך בהקיץ
את לידי בכל ישותך
כמו התחלפו החלום והערות
עוד מסומם מהמבט המלטף הנפלא שלך
מאצבעותיך המטיילות סביב לחיי
אומרת "דני" ומצחקת
שואלת מי אתה דני?
תוהה - איך הגעת בדיוק בזמן
איך נכנסת אל חיי
איך אתה יכול לאהוב כל כך
וכל זה, האם כל זה אמיתי

הילדה הכי יפה בעיר

את הנצח ושפע כל היש
בוגרת ברוכת חכמה ותעוזה
אישה חושנית שופעת מיניות
נערה שדיגלה אהבה
הילדה הכי יפה בעיר
תינוקת שובבה, הכל מותר, הכל נכון
נשמה טובה
לתת מעצמה היא אמרה

צל עובר

ביום שנשקת לי לראשונה כמו נעלמו
כל מי שסביבי ורק את נותרת
בנשיקה אחת נתמלאו כל מעיינות אהבתי
ולא נותר אלא צל עובר מהעבר

ביום שאמרת לראשונה "דני שלי"
כמו נעלם
כל מה שהייתי אני, כעת זה את ואני
במשפט אחד שאבת אותי לתוכך
לאחדות אחת
ולא נותר ממני אלא צל עובר מהעבר

ביום שאהבנו לראשונה כמו נעלמו
כל החומות סביבנו ונותרנו את ואני
ואהבה לבנה פורחת צומחת לאור אחד
וכל מה שסביבנו היה צל עובר מהעבר

ביום שהשמש שלנו זרחה כמו נעלמו
הצל שלי ושלך ונותר שובל ארוך
משתרך מהסס מתרחק ונאלם
וכך נולד אור בהיר בוחק של כוכב זוהר

ביחד

המבטים, החיבוקים
הלילות, הערבים
הריקודים, הזיקוקין
הפרגונים, החום, השפע
התבונה, החכמה
הנשיקות, ההתעלסויות

הזיונים, הליטופים
הנסיעות, החניות
הגעגועים, הטלפונים
הבילויים, המחשבות
התחושות, הריגושים

המדיטציות, הריחופים
הסיגריות, השיחות
הקלפים, המשחקים
הלבטים, השיתופים
החששות, ההמראות

ההקשבה, התמיכה
הרגישות, ההבנה
הנחישות, ההתמדה
הנועזות, פריצת הדרך.
ביחד עד כאב

יעלם פתאום

אני חושש להיות שמח
פחד שזה יעלם פתאום
אני בושש להרחיק ראות
אולי כל זה לא היה

רוקד ושר

אני מתעורר עם החיוד שלך
נושא את מבטך כל היום
הולך לישון בזרועותיך
חוגג אתך את לילותי
חולם אותך נושק אותך
רוקד ושר צוהל נרגש

אני לא אומר שלום
אני לא אומר להתראות
אני מלא אותך
לא יכול בלעדייך
מוצף בחום לבך
את הסיבה והטעם של חיי

הנשיקה הראשונה

ביום שנשקת לי לראשונה
ידעתי שזו רק נשיקה ראשונה
כי זו הייתה נשיקת החיים עם היקום
כמו השכינה והאל חברו יחד
לאורגזמה קוסמית בנשיקה
וכל נשיקה שאת נושקת לי מאז
מצטרפת לקודמתה ומשמרת אותה
בטעם של דבש וטעם של עוד שלא נגמר
נשיקות בטעם החיים עצמם
כי כבר בנשיקה הראשונה ידעתי
כל מה שתבקשי אעשה בשבילך

אישה יפה

אני אומר לה "את אישה יפה"
והיא עונה "אתה יפיוף"
אני אומר לה "את חטובה להפליא"
והיא עונה "אתה חתיך הורס"

בשבילי היא האישה היפה בתבל

החלום ופתרונו

החלומות שלי בלילה הם החבר הטוב שלי
אני שואל שאלה והם נענים
אני מבקש והם מסמנים לי נתיב ודרך
הלילה רציתי תשובה הבקר רציתי לדעת
אם האהבה שבוערת בתוכי היא אהבתי
שאתה יהיה לי נתיב ודרך
ובקשתי שהבקר אתעורר
עם אהבתי כסימן עבורי
וכאשר התעוררתי לא היה חלום
ולא הייתה אהובתי שם
וכמו חבר טוב הנחתי לחלום שלי והנחתי
לתשובה שבקשתי
בסיומו של ערב אהבה פראי
הלכנו לחוף הים להתבסס מיופיו של
הירח
להשתכר מנגינת גלי הים
והים רקד עבורנו ריקוד של מים ואש
הגלים רקדו בכחול אש גחלת אהבה

נרגשת פועמת
כמו שיקפו את תחושותינו ביטוי
למילים שלא אמרנו
והירח במיטבו מחייך אלינו מאיר ביופיו
ישבנו על חול רטוב שיכורי אהבת נעורים
בלתי מוסברת
ולעסנו שפתיים שעה ועוד שעה
לגמנו ושתינו עוד ועוד ולא רווינו
ורק הזמן לא עמד מלכת מאיים על
השלוה
מזכיר לנו שהבקר הולך וקרוב מקפל
בכנפיו יום עמל נוסף
וכך בסיומו של ערב מבלי שידעת
על שאלתי, בקשתי
כמו פותרת חלומות את מספרת לי
שישבת הבקר
במרפסת ביתך בשעה מוקדמת עם כוס
קפה ומחשבה אחת
הייתה אתך - להתעורר איתי הבקר.
תמיד ידעתי שהחלומות שלי
הם החבר הכי טוב שלי

כעת אני מבין שפתרונו של חלום
שקשור בשניים
נמצא בחיבור בניהם במקום שם
עובר הנצח
וכל אחד מהשניים מחזיק חצי מהפתרון

למה

נולדתי לאהוב אותך
אז למה את לא בגיל המתאים
למה לא נוכל לחיות ביחד
ואולי לגדל ילד או שניים. ביחד
הכל כל כך מתאים. ביחד
למה זה לא בזמן
למה נולדתי כל כך מוקדם
האם רק כאשר חסר זה מושלם
למה אהבה מושלמת מוצאת מחסה
רק בלב שבור

מצורפים:

עמוד כריכה קדמית – הוא העמוד הראשון בספר
עמוד כריכה אחורי – אחרי עמוד זה
שדרה לספר מצורפת

גודל הספר: 15 X 11 ס"מ

* נא למקם את התמליל בכריכה קדמית,
כריכה אחורית ושדרה הספר במרכז.

* נא להוריד מספרים בעמודים ראשונים עד תוכן העניינים וכן
מעמודי כריכה.

* כל העמודים מימין הם זוגיים,
עמודים משמאל הם לא זוגיים

**נא להכין עותק אחד של הספר לדוגמא לפני הדפסת הכמות
המוזמנת.**

תודה רבה

דני לוסקי

054-4497799

dany@lousky.co.il

עמוד שער בצבע + כריכה אחורית בדף הבא

הבוקר שאחרי

שירים למגירה

דני לוסקי

הבוקר שאחרי

שירים למגירה



דני לוסקי

ספרים שכתב ד"ר דני לוסקי

- תשעה כוחות קוסמיים להצלחה
- ילדים כמהים לאלוהים
- ספר שיטת לוסקי
- החוש השנים עשר
- עשיר שמח וסקסי
- ספר התהליכים
- מבחני אינטליגנציה i32
- רפואה משולבת
- סודות הצלחה
- תרופות לוסקי

שדרה

הבוקר שאחרי שירים למוגירה דני לוסקי